

Motion till landstingsfullmäktige i Västerbottens Läns Landsting

Avskaffa Kulturdoulorna

Den LO-ägda tidningen Arbetet skrev så här om somaliska kvinnor 2015¹, jag har tagit bort efternamnen i citatet:

"Den yngsta av de fyra kvinnorna är 26-åriga Laila , som har fött tre barn sedan hon kom till Sverige 2009, och som inte har någon annan utbildning än en kurs i svenska för invandrare (SFI).

– Det är min man som försörjer familjen, säger hon. Han får städjobb, men tyvärr bara till och från. Sowda är den enda av kvinnorna som lyckats gå en yrkesbildning. Men hittills har hon inte haft någon nytta av undersköterskeutbildningen på Komvux, eftersom hon har fött sju barn under sina 20 år i Sverige. Jijo har nio barn, varav det yngsta är ett och ett halvt år. Hon känner sig smått förolämpad när hon får frågan om vilka jobb hon haft under sina 15 år i Sverige. Hon skrattar och säger:

- Det är ett fast jobb att föda och ta hand om nio barn.*
- Ett heltidsjobb som pågår dygnet runt, fyller Sadie Abshir i.*
- Själv har hon åtta barn, mellan 6 och 18 år.*
- Jag har inte hunnit skaffa mig någon utbildning eller något jobb."*

Enligt statistik, i det här fallet tio år gammal, föder somaliska kvinnor i Sverige i genomsnitt 3.9 barn medan genomsnittet för kvinnor födda i Sverige är 1.82 barn². I Somalia föder kvinnor i genomsnitt, enligt statistik från 2017, 5.8 barn³. Det är allmänt känt att en av de två huvudanledningarna till fattigdom och konflikt i det subsahariska Afrika är det höga barnafödandet. Ligger man på en nivå så att antalet personer i landet i princip tredubblas på en generation om alla barn överlever så är det inte konstigt att det blir konkurrens om naturresurserna och att många människor vill "fly" till Europa.

För att stimulera till ökat barnafödande bland somalier och andra "nyanlända" har landstinget börjat anställa så kallade "kulturdoulor". Ur ett mångfaldsperspektiv är det förstås en riktig åtgärd, ju fler barn de nyanlända utomeuropéerna skaffar, ju mer ökar mångfalden. För mig som folkstamskonservativ är det dock inte någon positiv satsning. Jag skulle hellre se att landstinget verkade för ökad preventivmedelsanvändning inom gruppen i fråga. Att se till att repatriering verkställs är förstås viktigast, men inte en landstingsfråga.

¹<https://arbetet.se/2015/10/14/den-nya-underklassen-arbetslosheten-praglar-somaliers-liv-i-sverige/>

²<https://www.thelocal.se/20081103/15408>

³<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2127.html>

Utifrån ovanstående yrkar jag på:

att landstinget avbryter satsningen på så kallade kulturdoulor och beslutar att inga pengar härnå ska gå till kulturdouleverksamhet.

Motionen är inlämnad av Henrik Agerhäll 2018-02-28